

Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog hebben Wim van Rees (1919 - 1976) en Nel van Geest (1920-1999) een bijzonder en niet altijd even gemakkelijk leven gehad. Van meet af aan was Wim bij het verzet betrokken, in eerste instantie bij de verspreiding van *De Geus* (augustus 1940), later bij een knokploeg in het Westland, daarna bij het werk van de OD rond Nunspeet en ten slotte bij de Binnenlandse Strijdkrachten in Gouda. Nel van Geest, met wie hij inmiddels was getrouwd, werd begin 1945 opgepakt en kwam terecht in Westerbork. Ze werd bevrijd tijdens het transport naar Duitsland. Meer

[Het verzetsleven van Wim van Rees en Nel van Geest.](#)